

's-Hertogenbosch, 15 oktober 2008

Mijn dromen achterna...

Beste vrienden, familie en bekenden,

Eindelijk is het zover! Mijn langgekoesterde droom ben ik aan het realiseren... Sommigen van jullie volgen mijn stappen op de voet, anderen zullen misschien verrast zijn.

Het idee dat zo'n anderhalf jaar geleden ontstond tijdens een wandeling in het Gruytersbos, liet mij niet meer los. Langzamerhand kreeg het meer vorm. Eerst in mijn hoofd en in mijn aantekenboekjes. Later werd het concreter door de inspirerende gesprekken met mensen om me heen en de bijzondere ontmoetingen die natuurlijk niet zo toevallig waren als ze leken.

Verhalen schrijven over de mensen van alledag, hun herinneringen vastleggen zodat hun gedachtegoed en belevenissen niet verloren gaan. Herinneringen optekenen die kinderen hebben aan hun ouders of opa en oma. Het eerste "proefboekje" waarmee ik de boer op ga, is bijna klaar. Daarvoor interviewde ik de moeder van een vriendin die over haar kostschooljaren vertelde. Een aanstekelijk verhaal over een fenomeen dat kinderen van nu niet meer kennen.

Ook werk ik intussen aan mijn eerste opdracht. Een boek geïnitieerd door twee inspirerende, enthousiaste vrouwen over een positieve kijk op adoptie.

Ideeën genoeg om uit te voeren: een persoonlijk kado voor een jubilaris, Sara of Abraham, een collega die afscheid neemt, een bruidspaar. Verhalen om "het leven te vieren", gewoon geprint op een paar A4-tjes met een kleurig kaftje eromheen. Of mooi uitgegeven in een persoonlijk boekje, omdat ik nog steeds van de mooie boekjes ben!

Het is bijzonder om op zoek te gaan naar de persoon áchter de mens waarmee je praat, en die dan ook te vinden. Ieder mens heeft zijn eigen "verborgen geschiedenis" die de moeite waard is te vertellen. Ik vind het boeiend om die kleine pareltjes van het leven bloot te leggen en te vangen in woorden. Eerder schreef ik interviewbundels in opdracht van derden, nu is de tijd rijp voor mezelf te beginnen. Woordenwel heet mijn nieuwe bedrijf: levensverhalen en teksten rond afscheid. Jij vertelt je verhaal, ik zet het op papier!

De verschillende mogelijkheden lees je in de folder. Eén voor jezelf, één om weg te geven aan iemand in je omgeving. Zo gaat het balletje rollen. Langzaam maar gestaag...

Hartelijke groet,

Lilian van den Bergh
info@woordenwel.nl
www.woordenwel.nl

