

WoordenWel, daden ook!

Nieuws van WoordenWel, nov '09

Mijn dromen achterna... een jaartje verder...

Beste vrienden en bekenden,

Er is een jaar verstreken sinds ik jullie schriftelijk op de hoogte bracht van mijn plannen rond WoordenWel. Een langgekoesterde wens die ik ging realiseren.

Graag maak ik jullie deelgenoot van de stappen die ik intussen gezet heb. Sommigen van jullie zie of spreek ik regelmatig, anderen minder frequent. Maar altijd is er die betrokkenheid die mij heel erg stimuleert verder na te denken over nieuwe ontwikkelingen en weer een volgende stap te zetten.

Verhalen om het leven te vieren

- Verhalen schrijven over de mensen van alledag, hun herinneringen vastleggen zodat gedachtegoed en belevenissen niet verloren gaan. Herinneringen optekenen die kinderen hebben aan hun ouders of opa en oma. Belevissen van een vriendinnengroep, opgetekend voor een vriendin die een bijzonder feest heeft te vieren. Dat zijn opdrachten waaraan ik de afgelopen tijd heb gewerkt en die resulteerden in mooi uitgevoerde publicaties.
- Het allereerste boekje waarvoor ik de moeder van een vriendin interviewde, is een succes. De verhalen uit 'Ik was een beetje een dwarsligger' vinden hun weg naar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Op familiefeestjes gaat het boekje van hand tot hand om over de kostschooljaren van oma te lezen.
- Mijn eerste grote opdracht, een boek rond adoptie, is in september afgerond. Anderhalf jaar heb ik eraan gewerkt, samen met de twee auteurs die de interviews met geadopteerden, adoptieouders en afstandsmoeders voor hun rekening namen. Ik heb de verhalen bewerkt zodat het een toegankelijk en goed leesbaar boek is geworden. Prachtige interviews, met hartverwarmende en soms ook schrijnende verhalen die een inkijkje geven in de adoptiewereld. Het was een feest om aan dit boek te werken en ik heb echt moeten afkicken nadat de laatste punt gezet was en er geen mailtjes meer over en weer gingen tussen mij en de twee auteurs. We hadden een intensieve samenwerking waar ik met heel erg veel plezier en voldoening op terugblik. Wij kijken uit naar het boek en de ontmoeting met alle geïnterviewden tijdens de boekpresentatie. Begin februari 2010 ligt het in de boekhandel. Wanneer de uitgever de publiciteitsactie start, horen jullie meer hierover. Als je belangstelling hebt, laat het me dan weten, dan zet ik je vast op de lijst. De prijs is ca. € 14,95. ISBN is 978 90 5831 506 9.
- Momenteel werk ik aan een opdracht van 'Bourgondische vrouwen'. Zij laten mij een boekje maken voor hun vriendin die een kroonjaar viert. Vrouwen van het goede leven, je kent ze wel! Leuke banen, druk met de kinderen, sportief met de partner, actief in de politiek, maatschappelijk betrokken en ook nog tijd voor gezamenlijke etentjes met vrienden en hilarische weekendjes met vriendinnen. Nou, zulke vrouwen hebben genoeg stof voor prachtige boekjes. Zij maken mij deelgenoot van hun ervaringen met hun vriendin en samen met foto's en ander beeldmateriaal maak ik er een persoonlijk cadeau van.



Verhalen om het afscheid te vieren

- Al schrijvende aan verhalen om het leven te vieren, ben ik er achter gekomen dat ik ook verhalen rond afscheid verder vorm wil geven. Want ook afscheid kun je vieren met mooie herinneringen! Daarvoor heb ik mensen in de uitvaartwereld benaderd. Een wereld die erg in ontwikkeling is, omdat steeds meer mensen een persoonlijk afscheid willen. Tijdens mijn zoektocht heb ik met verschillende mensen binnen de uitvaartwereld meegelopen, ben ik mee geweest naar familiegesprekken en heb me georiënteerd op het voorgaan in afscheidsdiensten.
- Het is bijzonder om te zien hoe dicht de verhalen van het leven en die van de dood bij elkaar liggen, hoe zij elkaar raken. Daarnaast is het fijn samen met de familie een persoonlijk afscheid vorm te geven en te verzorgen. Zij ervaren dat als heel troostrijk. Inmiddels ben ik voorgegaan bij diensten in het crematorium.
- Wonderlijk hoe dingen kunnen lopen. Als je mij twee jaar geleden zou hebben gevraagd of de uitvaartwereld iets voor mij zou zijn, zou ik waarschijnlijk vragend mijn wenkbrauwen opgetrokken hebben. Inmiddels ervaar ik het als een heel natuurlijke wending, een toevoeging eigenlijk. Het is een extra dimensie in mijn werk.

Bezinning

Al deze ontwikkelingen hebben mij aangezet tot bezinning. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik keuzes moet maken. Wil ik de stroom van WoordenWel echt op gang brengen, dan wil ik mijn handen vrij hebben om opdrachten aan te nemen op het moment dat zich iets voordoet.

Zijn interviews voor de boekjes rond levensverhalen misschien nog aardig in te plannen, dat is bij de teksten rond afscheid zeker niet het geval. Daarvoor moet je op korte termijn beschikbaar zijn.

Zelfstandig ondernemer

Na een zorgvuldige afweging en met warme steun van Hans en onze kinderen Zaja en Jiri, heb ik de grote stap durven zetten om verder te gaan als zelfstandig ondernemer! Ook de inspirerende gesprekken met vriendinnen en hun vertrouwen dat zij bleven uitspreken, zorgden voor een 'keuze vanuit het hart'. Ik ben in het diepe gesprongen en heb mijn baan als communicatieadviseur afgelopen zomer opgezegd.

Het is heerlijk mijn hart te kunnen volgen en datgene te doen waar mijn passie ligt. Het is ook de combinatie van beide thema's die het zo bijzonder maakt: Leven en Afscheid zijn onlosmakelijk verbonden in het leven van iedereen.

Ik verheug me op allerlei samenwerkingsverbanden die binnen mijn werk mogelijk zijn. Want het is een wereld die volop in beweging is en waarin nog heel veel te ontdekken valt!

Voor actuele ontwikkelingen: kijk op de website die onze Jiri met veel plezier voor WoordenWel heeft gemaakt: www.woordenwel.nl

Hartelijke groet,
Lilian van den Bergh

WoordenWel

Levensverhalen & teksten rond afscheid
073 614 613 7 / 06 49 996 220

