

## WoordenWel, daden ook!

Nieuws van WoordenWel, nummer 3, juni 2010

Beste vrienden en bekenden,

Het afgelopen half jaar heeft WoordenWel een hele ontwikkeling doorgemaakt. Het zelfstandig ondernemerschap bevalt mij prima! Ik heb niet kunnen vermoeden dat mijn werkweek er zo afwisselend uit zou zien, dat ik met zoveel verschillende zaken bezig zou zijn, met zoveel verschillende mensen zou samenwerken. Het was een goede stap mijn baan als communicatieadviseur op te zeggen en WoordenWel verder te ontwikkelen.

Sommigen van jullie spreek ik regelmatig, anderen minder frequent. Maar altijd is er die betrokkenheid die mij erg stimuleert verder na te denken over nieuwe initiatieven en weer een volgende stap te zetten.

Graag maak ik jullie deelgenoot van de laatste ontwikkelingen.

### VERHALEN OM HET LEVEN TE VIERN

Het eerste boek van mijn hand dat in de boekhandel ligt, **Adoptie. Verhalen, ervaringen en adviezen uit de adoptiedriehoek**, is inmiddels aan de tweede druk toe! Marieke en Margot, initiatiefnemers van het boek, interviewden geadopteerden, adoptieouders en



afstandsmoeders. Ik bewerkte de dertien interviews tot toegankelijke en goed leesbare verhalen. Het boek is uitgebreid besproken in de pers en overal heel goed ontvangen. De presentatie bij uitgeverij Sirene in Amsterdam met alle geïnterviewden was feestelijk. Bijzonder vond ik de boekpresentatie in de bibliotheek in 's-Hertogenbosch voor vrienden, bekenden en andere belangstellenden. Een informele avond, geïnterviewd door mijn oud-docent Nederlandse Literatuur Jan de Jong, afgewisseld met muziek uit verschillende adoptielanden door 'mijn' koor Sirenen.

Het boek is voor € 17,95 te koop in de boekhandel.

*Nooit gedacht nog eens met posters van ons eigen boek in de bieb te zullen hangen!  
En nog wel naast Remco Campert en Joost Zwagerman!*

- Opnieuw ben ik bezig het **levensverhaal** vast te leggen van iemand die haar kleinkinderen wil laten weten hoe het was om in de vijftiger jaren op te groeien. Aan de hand van interviews over de verschillende perioden van het leven, als kind, moeder en oma, stellen we een kijkboek samen voor haar vijftien kleinkinderen. Weer een heel andere manier om je levensverhaal vast te laten leggen!

### HERINNERINGEN OM HET AFSCHEID TE VIERN

- Waren het aanvankelijk alleen verhalen van mensen die 'het leven viern' en die verhalen willen vastleggen in een mooi boekje, schrijf ik nu ook de herinneringen van mensen die **'het afscheid viern'** bij een uitvaart. Mede door ontkerkelijking is er veel behoefte aan verdieping en nieuwe rituelen waaraan mensen graag zelf invulling willen geven, gebaseerd op hún manier van leven en omgaan met elkaar. De wereld van de uitvaart is bijzonder om in te werken! Zodra een familie een persoonlijk afscheid wil voor hun geliefde, kunnen ze mij inschakelen, rechtstreeks of via de uitvaartondernemer. Samen met de familie geef ik vorm aan een persoonlijke afscheidsdienst. Deze dienst ga ik vóór, in het crematorium, een kerk waar ruimte



gegeven wordt voor eigen inbreng, of een persoonlijk gekozen plek. Daarin is heel veel mogelijk: thuis, in je eigen tuin, een open plek in het bos, langs de waterkant of een andere inspirerende plek. Mooie herinneringen, kleine rituelen en passende muziek zorgen voor een warm en troostvol afscheid. Het is bijzonder om gedurende deze dagen zo nauw verbonden te zijn met de familie en hen in alle rust op hun eigen manier afscheid te laten nemen.

En mochten jullie denken: wat een somberte en treurnis, dan kan ik jullie geruststellen. Ik ben een gelukkig mens zoveel mooie herinneringen en anekdotes te horen en te delen met de familie van de overledene, als ik met hen rond de keukentafel zit. Natuurlijk is er het verdriet over het verlies, maar voorop staat op dat moment de sporen die iemand nagelaten heeft. En aan mij de dankbare taak van al die losse gedachten en herinneringen een herkenbaar verhaal te smeden voor de nabestaanden.

### NEVENACTIVITEITEN

- Mijn werk in de uitvaartwereld brengt ook allerlei nevenactiviteiten met zich mee, waaraan ik veel plezier beleef en waar nog veel te ontwikkelen valt voor WoordenWel. Zo stond ik in januari op een **informatieavond over Afscheid** georganiseerd door Andas Uitvaartbegeleiding ([www.andas.nl](http://www.andas.nl)) in de Azijnfabriek. Daar bleek weer eens hoe dicht leven en afscheid bij elkaar liggen, net als tijdens de Uitvaartbeurs in Rosmalen, georganiseerd door Lilian ArtsLommelen Uitvaartverzorging. Een laagdrempelige manier voor iedereen om kennis te maken met alternatieve diensten en producten binnen de uitvaart, naast de meer traditionele.
- Op dit moment neem ik deel aan de organisatie van **Zielen in Gedachten**. Een sfeervolle herinneringsbijeenkomst voor nabestaanden om hun dierbare overledenen te gedenken. Met zang, muziek, poëzie en creatieve workshops. Voor kinderen zijn er speciale activiteiten. De herinneringsbijeenkomst is op donderdagavond 4 november op de begraafplaats Orthen van 19.00 tot 21.00 uur. Te zijner tijd volgen publicaties in de pers.
- Op uitnodiging van Palliatief Netwerk Boxtel presenteer ik op zaterdagmiddag 9 oktober 2010 in de bibliotheek een **informatieve bijeenkomst over Leven en Afscheid**, thema's die zo onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar in ieders leven. Aan de hand van mijn ervaringen met Levensverhalen en Persoonlijk afscheid vertel ik in samenspraak met de bezoekers over mijn werk en allerlei mogelijkheden rond WoordenWel.

### ZELFSTANDIG ONDERNEMERSCHAP

Nog elke dag prijs ik me gelukkig met de stap naar het zelfstandig ondernemerschap, die ik zonder de warme steun van Hans en onze kinderen niet had kunnen zetten. Hoewel ik nog in het beginstadium van mijn onderneming verkeer, heb ik er alle vertrouwen in dat er nog veel moois zal opborrelen uit mijn WoordenWel en dat ik nog veel inspirerende ontmoetingen zal hebben die leiden tot bijzondere initiatieven.

Hartelijke groet,  
Lilian van den Bergh

### WoordenWel

Levensverhalen & persoonlijk afscheid

073 614 613 7 / 06 49 996 220

[info@woordenwel.nl](mailto:info@woordenwel.nl) / [www.woordenwel.nl](http://www.woordenwel.nl)

Eerder verschenen nieuws van WoordenWel: <http://www.woordenwel.nl/nieuwsbrieven.html>

Wil je geen nieuws meer ontvangen? Laat het even weten.

